



Wijnmakersgilde Balsemien vzw

Zepstraat 55

2811 Hombeek

info@balsemien.be



www.balsemien.be

Bank: BE85 9793 5146 0206

BIC: ARSPBE22

Woordje van de voorzitter

Beste leden,

Eindelijk weer een nieuwsbrief met het verslag van een activiteit: het stadsbezoek aan Sint-Niklaas en nu is het vol spanning wachten of we een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan Uit zonder Uitlaat of te wel de autoloze zondag in Mechelen. Wij hebben al veel plezier gehad tijdens die zondagnamiddagen, het appelpersen kreeg veel kijkers en de wijn, sangria en het appelsap lokten veel proevers. Maar ze zullen nog niet weten met welke Covid-maatregelen ze rekening moeten houden. Zo blijft Ivo met de vraag zitten: moet ik appels kopen of niet?

In oktober komen de wijnmakers samen in het dorps huis in Hombeek en we verwachten dan 4 nieuwe leden die ons via vrienden of langs Facebook leerden kennen.

Over het ledenfeest kan ik nog niets zeggen, dat is ook weer afwachten.

Is er nieuws van de leden?

Ja, goed en minder goed. Dirk werd opa, Nico kreeg een nieuwe voordeur. Na een ziekbed van meer dan 4 jaar is Noël Vanwelsenaers overleden. Hij organiseerde jaren geleden ons uiterst geslaagd wijnweekend naar Kent en ging, zolang als hij kon, mee op reis en was hij ook aanwezig op ons ledenfeest. We zullen hem missen.

Hou jullie goed en tot de volgende nieuwsbrief,

Myriam

Familienieuws

- Op 27 juli werd Dirk Ghys opa van Noor. Proficiat aan de kersverse opa en zijn familie.
- Nico, onze onovertroffen penningmeester, werd op 4 augustus 80 jaar. We wensen hem nog vele gelukkige en gezonde jaren toe, samen met Maria!

- Ons medelid Noël Vanwelsenaers overleed op 28 augustus. Wijngilde Balsemien houdt eraan om aan de familie van Noël haar medeleven te betuigen.



Oud worden in deze tijd...

Naar aanleiding van zijn 80^{ste} verjaardag bezorgde Nico ons volgend tekstje.

*Het is gewoon niet voor te stellen: je moet nu met een mobieltje bellen. Je kunt er ook een tekst op lezen. En je moet altijd bereikbaar wezen en dat kan niet met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen? Nee, niet meer naar de balie lopen. Daar is niemand meer te zien. Je kaartje komt uit een machien. Je moet dan overal op drukken, in de hoop dat het zal lukken.
Bij de bank wordt er geen geld meer netjes voor je uitgeteld, want dat is tegen hun cultuur. Nee, je geld komt uit de muur als... je maar de code kent, anders krijg je nog geen cent! En om nog meer te plezieren mag je internetbankieren. Allemaal voor je gemak, alles onder 't zelfde dak.
Niemand die er ooit om vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man, wat een geptoeter, alles moet met de computer. Anders doe je echt niet mee op www of punt be.
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.
Neen, het is geen kleinigheid: oud worden in deze tijd!*



Vorbije activiteiten

Stadswandeling in Sint-Niklaas



Op 18 juni wandelden 17 leden onder leiding van gids Marcella door de stad. Van de grote markt was niet zoveel te zien want er stond een grote "dartstruck" van VTM2 waar iedereen kon proberen om goed met de pijltjes te gooien en een prijs te winnen. En daarnaast stond de kermis en zo konden we niet echt genieten van die mooie grote markt. Marcella werd regelmatig geholpen met weetjes van Paul Robbrecht die geboren is in Sint-Niklaas, bij de Oude Kerk waar zijn vader koster was. Zo had hij de gelegenheid om met zijn broer in die kerk van onder tot -vooral- boven rond te lopen en door de hoogste galmgaten mensen beneden op straat wat toe te roepen.

Het was een wandeling met als thema "Oude gevels, propere verhalen". En Marcella had veel verhalen, ook van "achter de deuren". Van een huis met verborgen verbinding deur naar het aanpalende huis (misschien om de prostituees te laten ontsnappen als de politie kwam?) wist ze vroeger het huisnummer niet: het was dan ook maar een verhaaltje dat haar verteld was. Maar tijdens een wandeling vertelde een oudere meneer "dat het op nummer 7 was"! Hoe hij dat wist, laten we maar in het midden... Of hoe je van elkaar kan leren.

We zagen dat veel mooie huizen verknoeid werden doordat de benedenverdieping omgebouwd werd tot een moderne winkel, maar dat gebeurt in alle steden. Sint-Niklaas heeft nog veel mooie huizen en een mooi park (op een oud kerkhof) maar dat lag wat te ver weg dus daar kunnen we zelf nog wel eens naartoe gaan.

We sloten de wandeling af onder de kleurrijke lampions op het plein naast de Oude Kerk, die veel gouden kunstschaten heeft die we ook nog wel eens, maar alleen op zondag tussen 11 en 13 uur, kunnen gaan bekijken. O ja, dat pleintje is normaal voor de jeugd maar wij, met onze tweede of derde jeugd, waren meer dan welkom.

We kregen als afsluiting een blad mee vol mooie spreuken in het "sinnekloases" maar de beste was volgens ons allemaal: "*Hij mag verniet oep de meulen rijen*" (betekenis: "Mevrouw zit in de menopauze").

Die 't klein nie gjeirt is 't grooët nie wjeird **#sinnekloas** Ge moet nen aân oap geen muilen leren trekken

Ein is ein e krijëgen is de kunst Gift de stoefer ë stuk brooëd de kloager ee gieë nooëd

Die bi den ongd slopt krijëgt de vloeën

**As aalk zen eige plancier
voagt is de stroat proper**

**WIE DANT LANK EEËT
LOATHET LANK HANGEN**

Oe lomper den boer oe grooëter de petetten

Den duvel schit alt op de grooëtsten hooëp

't Is duvelkes kerromes

KAA ZWEEËT IS GAA GEREËD

Ge kun ne kei niet tvaal afdoen
De koei is vergeten da z' ooëk ë kalf gewist eet

Ons leste frak is een zonder zakken

**KERREMES IS EEN
GIEËSELINK WJEIRD**

Eigen bof stinkt

Wa ne wabbedei is da

**AS AALK 'T ZIJN EET TEN
ËN DE KWOEA NIETS**

Ze pielden em oan vur de zoewelste keer

't Is alt ë jonk of een ei

Ij eed t zijn broek gescheten van benateid

Schrijëf et mor op de spiegel

As de lucht ivalt zin ammel de mussen dooëd

Onkruid vergo nie **OEËK 'T BESTE DJEIRD WUR NE KNOL**

As een aâ schuur in brand vliegt is er gieën blussen oan

Ij zal nog smalle stronte schijëten

Ij spulde schampelavie

GE MOET RIJN EN OMZIEN

Stront wie eter
o gescheëten

Ge meugt o aâ schoenen nie wegdoen veur da ge nuve et

Op ieder potje past ë schilken

Sort zoekt sort

Vremd' oeëgen dwingen

Ik moak o zat mi nen aten ommer

AALK IS DIEF IN ZIJNE STIEL

Ij looëpt nevest zijn schoenen

Ne goeie verstonder ë
mor un alf word noëdig

Tijd genoeg kom'dalt te loat

Hij eet er mor vier
en nen bezekoek

Kroakede woages lopen langst

DEN DROAD LIGD' IN DE KNOSSEL

As g' o gat verbrant moete
op de bloare zitten

Van nen haas gepoept zijn

Mi o kop tegen de muur loëpen

Ij schiet mi spek da 't
zwieëird on de muur angst

Bi den duvel te biechte gaan

Van de stijëfkop en de zot
vult den avecoat zijne pot

Z' eed hem weer wa opgesolfert

Da is om kiekeboelen van te krijëgen

KA ZWEEËT IS GA GEREËD

Een initiatief van C.C. Boontje / 2020 - in av. 50 jaar cultuurraad

Oproep: nieuwe bestuursleden gezocht

Nu er bij Nico een "8" vooraan zijn leeftijd kwam te staan, heeft hij te kennen gegeven dat hij eind 2021 zijn functie in het Balsemien-bestuur wil neerleggen.

Heb je zin om ons bestuur te verwoegen?

Laat het dan weten aan Myriam. Haar gegevens: zie onderaan deze nieuwsbrief.

Kalender 2021 (onder voorbehoud!)

- | | |
|--|--------------|
| - Uit zonder uitlaat (autovrije zondag Mechelen) | 19 september |
| - Wijnmakersavond | 21 oktober |
| - Ledenfeest | 27 november |

Nuttige gegevens

- **Voorzitter**
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be
- **Penningmeester**
Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be
- **Ledenadministratie en Nieuwsbrief**
Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be
- **Wijnmeester**
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net
- **Fotograaf**
Wally Van Trier
- **Raadgever**
Stefaan Vergauwen

Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad "Info".

De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind oktober / begin november 2021.