

Wijnmakersgilde Balsemien vzw

Zepstraat 55

2811 Hombeek

info@balsemien.be

www.balsemien.be

Bank: BE85 9793 5146 0206

BIC: ARSPBE22

Woordje van de voorzitter

September wordt opnieuw een Indian Summer met aangename temperaturen en terrasjesweer, hoewel wij allemaal op een zachte bui wachten liefst van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens en dat gedurende 2, 3 weken. Maar ja, het weer kunnen we niet regelen, maar onze activiteiten wel.

Zoutleeuw was goed en de fietstocht wordt dit ook. Ik verheug me erop om eindelijk op de Lekdreef een ijsje te gaan halen. Dit stond al zo vaak op de planning maar werd telkens uitgesteld. Hopelijk fietsen veel leden om die reden mee en voor de gezonde ontspanning en het gezelschap natuurlijk ook.

Er is helaas weer een overlijden in onze gilde te melden zoals je hieronder kunt lezen. Michel was de zoon van Toon onze eerste voorzitter. Ik bied Maria en de familie ook mijn oprecht medeleven aan.

Tot bij de fietstocht of op de wijnmakers verbroedering in Heffen waar alle leden welkom zijn als ze vooraf ingeschreven zijn zodat wij voor iedereen voldoende hapjes kunnen voorzien.

Jullie voorzitter,

Myriam

Familienieuws

Op 9 augustus overleed, na een lange strijd, ons medelid **Michel Sneyers** in het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Hij werd 71 jaar.

Michel was de zoon van Toon Sneyers, medeoprichter van onze wijngilde.

We wensen zijn echtgenote Maria en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.



Uitslag wijnkeuring

En of Balsemien het goed gedaan heeft bij de nationale wijnkeuring!

Door corona werd de nationale keuring noodgedwongen meermaals uitgesteld. De binnen gebrachte flessen lagen dan wel vrij goed opgeborgen, maar de keurders konden er door de coronarestricties niet bij. Uiteindelijk werd de locatie dan toch vrij gegeven en kon de begonnen keuring afgewerkt worden.

Balsemien behaalde 3 zilveren en 13 bronzen medailles!
Dikke proficiat aan onze wijnmakers die een fles instuurden!

Eerstvolgende activiteiten

1. Driedaagse naar het Groothertogdom Luxemburg (14-16 oktober)

De inschrijvingen zijn intussen afgerond.

Wie inschreef voor deze veelbelovende reis, krijgt tijdig alle praktische informatie bezorgd.

Je kan intussen al wat informatie lezen over het Groothertogdom op onze Balsemien-webstek onder 'Reisinfo' op het tabblad 'Info'.

2. Fietstocht (11 september)

Heb je zondag 11 september vrijgehouden voor onze Balsemien-fietstocht? Fijn! Het is een fietstocht van zo'n 53 km langs landelijke wegen en gespreid over een hele dag. Vertrekken en aankomen doen we in Aarschot. Van Aarschot gaat het richting Herselt, Westerlo, Herselt, Eindhout, Laakdal, Averbode, ... En wat dacht je van een stop in de 'lekdreef' aan de abdij van Averbode? Maar onze eigen batterij hebben we 's middags ook eerst opgeladen in Bistro Het Kapelhof.

Fiets je mee? **Laat het** Ivo en Agnes (de_nies@belgacom.net) vóór 5 september **weten** en **stort 5 EUR per persoon** op de Balsemienrekening BE85 9793 5146 0206 met de vermelding "*fietstocht*".

Je aanwezigheid melden kan ook met een SMS of WhatsApp aan Agnes op het nummer 0496-815210

Praktisch:

- *Vertrekuur?* 10 u.
- *Waar?* Parking Demervallei (= gps-adres) - aan de kamperparking. Dit is een grote gratis parking van 700 plaatsen aan de ring van Aarschot, richting Rillaar. In het begin aangeduid als 'parking Centrum' en dat is ook de afrit naar het zwembad - sporthal en de politie. Aan de rechterkant achteraan is de kamperparking.

Tot 11 september?

3. Verbroedering met wijngilde Wijngaardsberg (7 oktober)

Iedereen welkom!

- *Wanneer?* 7 oktober om 20 uur (deuren 19:30 u.)
- *Waar?* Zaal "De Kettinghe", Sint-Amandusstraat 5A, in Heffen

- *Wat?* Een gezellige babbel met hapjes (verzorgd door Balsemien) en bijhorende wijnen (gemaakt door beide wijngildes). Voor de wijnmakers: graag voor 20 september bij Myriam melden welke wijn(en) je meebrengt.
- *Kostprijs?* 5 EUR per persoon, te storten voor 20 september op onze rekening (zie bovenste kader)
- *Wil je deelnemen?* Meld je deelname **voor 20 september** bij Myriam (015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be)

Vorbije activiteiten

Stadbezoek Zoutleeuw (24 juli)

Voor onze jaarlijkse stadsbezoektocht hadden wij dit jaar ons oog laten vallen op Zoutleeuw. Zoutleeuw, gelegen tussen Tienen en Sint-Truiden, was eeuwen geleden een belangrijke stad in het hertogdom Brabant. Grenzend aan het prinsbisdom Luik, vervulde het een strategische rol, terwijl de ligging aan de toen nog bevaarbare Kleine Gete resulteerde in de verst inwaarts gelegen binnenhaven van Vlaanderen.

Op het afgesproken uur kwam onze gids ons aan de pui van het stadhuis ophalen en nam ons mee naar de ontvangsthal in het stadhuis waar het lekker koel was. Onze voorouders wisten het nog koel te houden zonder airco.

Het interieur was prachtig, met muurschilderingen van de schilden van de vrije Vlaamse steden. Onze gids liet opmerken dat het schild van Mechelen er ten onrechte op stond: er waren maar 7 vrije steden en Mechelen was daar niet bij. Vervolgens gingen we naar de raadzaal. Onze gids hield nauwgezet zijn klok in de gaten.

Daarna ging het naar het pronkstuk van Zoutleeuw, de Sint-Leonarduskerk. Deze kerk is uniek in België omdat ze niet minder dan 21 door de Vlaamse Overheid erkende topstukken bezit uit de periode van de 14e en de 15e eeuw.

Onze gids gaf alles aan met de nodige duiding en omschrijving. Zo vroeg hij ons of we op een paneel met Adam en Eva niets fout zagen met het schilderij. Ja, er was iets mis, ze waren geschilderd met een navel! Kan natuurlijk niet als je 'geschapen' en niet 'geboren' bent.

Maar van alle topstukken was de monumentale 18 meter hoge *sacramentstoren* uit 1552 het meest in het oog springende. De opdrachtgever eiste dat het werk in 2 jaar af moest zijn. De realisatie gebeurde in Franse steen. Het beeldhouwwerk is door meer dan 20 steenkappers gemaakt in Antwerpen en met platbodems naar Zoutleeuw gebracht. De talloze retabels en beelden getuigen van een uitzonderlijk vakmanschap.



Terloops voegde onze gids er nog aan toe: wie meer wilde weten uit de periode van de 14e eeuw, maar eens het boek moest lezen van Barbara Tuchman "*De waanzinnige 14e eeuw*".

De gids wist te zeggen dat ons nog maar 10 minuten restte, en hij wilde ons nog absoluut de Kleine Gete laten zien.

En om af te sluiten nam hij ons mee naar zijn stamcafé. En of een frisse pint bij dit warm weer smaakte, hoef ik u niet te zeggen.

Kalenderplanning 2022 (vervolg)

- Fietstocht	11 september
- Verbroedering met Wijngaardsberg	7 oktober
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg)	14-16 oktober
- Ledenfeest	19 november

Nuttige gegevens

- **Voorzitter**
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be
- **Penningmeester en Nieuwsbrief**
Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be
- **Ledenadministratie**
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net
- **Wijnmeesters**
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be
Stefaan Vergauwen
- **Fotograaf**
Wally Van Trier
- **Raadgever**
Nico De Koninck

Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw

Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR

Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad "Info".

De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind oktober / begin november 2022.