



SCAN ME



Wijnmakersgilde Balsemien vzw

Zepstraat 55

2811 Hombeek

[info@balsemien.be](mailto:info@balsemien.be)[www.balsemien.be](http://www.balsemien.be)

Bank: BE85 9793 5146 0206

BIC: ARSPBE22

### Woordje van de voorzitter

Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit werkjaar en we zeggen weer: "Wat ging het jaar toch snel voorbij". Het was voor onze gilde een rustig werkjaar met een verlate nieuwjaarsreceptie maar de overige activiteiten verliepen op de geplande momenten.

We genieten nog na van de 3-daagse naar Luxemburg en kijken nu uit naar het ledenfeest.

De jubilarissen kregen hun uitnodiging al per post en jullie kunnen alle informatie verder in deze brief lezen. Ivo bottelde de wijnen al en de menukeuze werd aan de kok doorgegeven. Nu is het nog aan jullie om op tijd in te schrijven en te betalen. Te laat is te laat!

Namens het bestuur wens ik jullie en iedereen die jullie een warm hart toedragen gezellige feestdagen en een voorspoedig 2023.

Jullie voorzitter,  
Myriam

### Ledenfeest 2022

- *Wanneer?* 19 november, aperitief vanaf 18:00h
- *Waar?* Zaal "Vrolijke Vrienden", Heike 64 te 2811 Hombeek
- *Wie wordt er gevierd?*
  - 5 jaar lid:** Leen Vandoorslaer, Marleen Waeytens
  - 20 jaar lid:** Chris en Krista Vandekerckhove-Tack, Remy en Josephine Wouters
  - 25 jaar lid:** Bert Vereeck
  - 30 jaar lid:** Paul Robberecht
- *Wat eten we?*
  - Hapje van de chef
  - Wildpaté met uienconfituur en briochebrood
  - Wortel/gemersoep
  - Kalkoengebraad met Provençaalse saus, vergezeld van gekarameliseerd witloof, groentekrans en gratin
  - Coupe advocaat
  - Koffie en versnaperingen
- *Prijs?* 50,00 EUR per persoon
- *Inschrijven?*  
Voor **8 november** bij Myriam (015-416436, 0472-548098, maar liefst per mail ([myr.bastiaens@telenet.be](mailto:myr.bastiaens@telenet.be))) én je bijdrage storten op ons rekeningnummer BE85 9793 5146 0206.
- Eventuele *allergieën* melden bij Myriam!

## Vorbije activiteiten

### 1. Fietsen in het Hageland

Het vertrek was op de parking in Aarschot en goed op tijd kwamen de ingeschreven fietsers voor deze mooie fietstocht en zij hadden ook allemaal hun e-bike genomen om de bergen te beklimmen! Zoals altijd kwamen we door bossen en dalen waar we het bestaan niet van wisten.

Onze eerste stop was bij een zelfbedieningscafé. Je zocht je bier met bijhorend glas, je vulde je tas of beker met koffie of warme chocomel, maar betalen gebeurde wel bij de mevrouw aan de kassa.

We fietsten verder en genoten van het zonnetje, de mooie uitzichten en een lekkere lunch.

Op naar de abdij van Averbode. De kerk mochten we niet binnen omdat het Open Monumentendag was en er uitsluitend gereserveerde rondleidingen waren. We konden wel allemaal even een blik naar binnen werpen.

We sloten af met een heerlijk "lekijsje" in de lekdreef. Twee bollen, nee, 2 grote schéppen vulden onze maag en moe maar voldaan, zoals dat heet, sloten we de tocht een uurtje later af.



De bezemwagen met 2 verzorgers aan boord hadden we gelukkig niet nodig.

Voor volgend jaar doen Ivo en Agnes geen extra voorbereidingen meer maar we vertrekken op een afgesproken plaats en fietsen langs een route die ze opzochten via het knooppunten netwerk.

### 2. Verbodering met Wijngaardsberg



De opkomst was niet zoals we verwacht hadden, maar volgens ons devies "zorg er voor dat de aanwezigen een leerrijke, gezellige avond krijgen" in het achterhoofd begonnen we aan een geanimeerde avond met de vooraf afgesproken wijnen en bijpassende hapjes. Paul en Ivo schonken de wijnen in en Agnes, Louise en Jeannine serveerden de warme of koude hapjes. Wally fotografeerde en zo heeft hij weer enkele foto's voor ons jaarboek waar we altijd naar uitkijken.

Volgens afspraak bracht iedere vereniging de geplande droge wijnen mee. We begonnen met twee schuimwijnen en daarna telkens 2 soorten wit, rosé en rode wijnen. Om te eindigen dronken we 2 zoete wijnen met een iets hoger alcoholgehalte en smulden van lekkere warme poffertjes met bloedsuiker en chocoladesaus. Hmm, lekker! De makers gaven, na het proeven, meer uitleg over hun wijn en genoten zo van de appreciatie over hun geslaagd product. De aanwezigen waren tevreden en gingen met lege flessen -en een volle maag- terug naar huis.



### 3. Driedaagse naar Luxemburg (14-16 oktober)

Vrijdagochtend om 7 uur stipt vertrekt de bus met de 22 Balsemieneners richting G.-H. Luxemburg. Na een korte plasstop onderweg komen we om 11 uur aan op onze eerste afspraak: het wijndomein Schlink. Enthousiast worden de eerste wijnen geproefd en verdwijnen er al heel wat kratjes wijn in de koffer van de bus. En er zouden er nog veel meer volgen!

Ook de lunch was voorzien op dat wijndomein: brood, charcuterie en kaas. Een lichte maaltijd dus. Het zou nog anders worden...

Na de middag rijden we door naar Echternach. Onze gids wandelt met ons door het stadje en we kwamen in de basiliek alles te weten over de H. Willibrordus die daar -gedeeltelijk- in de crypte begraven ligt (de rest van de heilige ligt namelijk in Utrecht) en over de springprocessie, nu eerder een dansprocessie, maar vroeger 3 stappen vooruit en 2 achteruit als boetedoening. We sluiten de dag af in het hotel l' Ecluse in Stadtbredimus waar we logeren en dineren.



Zaterdag staat een dagje Luxemburg-stad op het programma. Onze gids toont ons de belangrijkste bezienswaardigheden: de 21 meter hoge obelisk met de gouden dame (Gëlle Fra), de kathedraal, het groothertogelijk paleis, de vismarkt in de bovenstad en leidt ons naar de benedenstad waar het middagmaal met lekkere flammkuchen in een recordtempo wordt geserveerd. Dan weer te voet naar de bovenstad -op enkele uitzonderingen na die de bus namen- waar we het ons gemakkelijk maken door de Pétrusse Expres te nemen, het toeristisch treintje dat in 45 minuten de stad doorkruist. 't Is weer eens iets anders.

Van Luxemburg-stad dan naar de volgende wijnproeverij op het domein Cep D'or waar we in 2000 ook al eens wijn gingen proeven. Het gebouw was flink uitgebreid in vergelijking met toen. De dochter van de patron, die over 3 jaar het domein zal overnemen, laat ons de wijnen proeven waarmee ze zich willen onderscheiden van de andere wijndomeinen in de omgeving. En weer verdwijnen er heel wat kartons wijn in de koffer van de bus.

's Avonds rijdt de chauffeur ons naar Wormeldange naar het restaurant Bistro Koepchen voor het diner. En met de bus een straat in de verboden richting inrijden, mag hierbij geen probleem zijn...



Zondag starten we de dag met een wijnproeverij bij de coöperatieve Vinsmoselle in Remerschen. En neen, de portemonnees zijn nog niet leeg bij de Balsemiëners.

Na de degustatie gaat het verder naar het zuiden, naar Rumelange, de streek van de rode aarde, van het ijzererts. Hier lunchen we eerst in de bistro van het mijnmuseum en bezoeken we daarna dat ondergronds museum.

Allemaal een gele helm op en met het treintje naar de ondergrond. Uitstappen! En we wandelen doorheen 150 jaar mijngeschiedenis. De ijzerertsmijnen zijn al van de jaren '80 niet meer operationeel, maar ze waren van groot belang voor de staalindustrie en de rijkdom van het G.-H. Luxemburg.

Na dit laatste bezoek gaat het weer richting Hombeek waar we rond 22 uur onze driedaagse beëindigen.



Nog enkele weetjes:

- De Luxemburgse vlag lijkt heel erg op de Nederlandse omdat het land pas in 1839 onafhankelijk is geworden van Nederland. Ze namen de kleuren van de Nederlandse vlag grotendeels over. Maar waarom is het blauw van de Luxemburgse vlag dan fletser van kleur dan dat van de Nederlandse? Kwatongen beweren dat dit wijst op het 'witwassen' van in de tijd dat couponnetjes gaan inwisselen nog een gangbare praktijk was.
- En we hoorden rond de tafel ook prachtige uitspraken. De meest tot de verbeelding sprekende stelling had te maken met ouder worden en wat daarvan de gevolgen zijn: "Als je ouder wordt, stijgt je in waarde". Om over na te denken, niet?

## Kalenderplanning 2022 (vervolg)

- Ledenfeest

19 november

## Nuttige gegevens

- **Voorzitter**  
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, [myr.bastiaens@telenet.be](mailto:myr.bastiaens@telenet.be)
- **Penningmeester en Nieuwsbrief**  
Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, [vik.casteels@telenet.be](mailto:vik.casteels@telenet.be)
- **Ledenadministratie**  
Agnes Buts, 015-318476, [de\\_nies@belgacom.net](mailto:de_nies@belgacom.net)
- **Wijnmeesters**  
Ivo De Nies, 015-318476, [de\\_nies@belgacom.net](mailto:de_nies@belgacom.net)  
Paul Van Watermeulen, 015-616341, [jeannine.de.donder@scarlet.be](mailto:jeannine.de.donder@scarlet.be)  
Stefaan Vergauwen
- **Fotograaf**  
Wally Van Trier
- **Raadgever**  
Nico De Koninck

Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw

Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR

Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden op onze webstek [www.balsemien.be](http://www.balsemien.be) onder het tabblad "Info".

De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind december 2022 / begin januari 2023.