



Wijnmakersgilde Balsemien vzw

Zepstraat 55

2811 Hombeek

[info@balsemien.be](mailto:info@balsemien.be)

[www.balsemien.be](http://www.balsemien.be)

Bank: BE85 9793 5146 0206

BIC: ARSPBE22

### **Woordje van de voorzitter**

Dit is het 6de en dus ook laatste “woordje van” van het jaar 2023, een jaar waarin ik kon rekenen op de medewerking van mijn trouwe medebestuurders die dag en nacht voor een goede werking van de wijngilde zorgen. Jullie, de leden, maakten van alle activiteiten een geslaagde activiteit en motiveerden ons op die manier om er volgend jaar met veel energie in te vliegen. En dat mag wel want dan bestaat de gilde 40 jaar en dat heugelijk feit zal met gepaste trots gevierd worden.

Nu nog alles op alles zetten voor een geslaagd ledenfeest en het jaar afsluiten met een heksentocht op het Heike en een kerstmarkt, ook op het Heike.

Tot ziens op ons ledenfeest en misschien ook nog eens in december op het Heike?

In naam van heel het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen.

Groeten, Myriam

### **Familienieuws**

**Gilbert Verbeeck** werd voor de vierde maal opa. Nu van een kleindochter *Luna*, het dochttertje van zijn zoon Stefaan.

### **Eerstvolgende activiteiten**

#### **1. Ledenfeest**

- *Wanneer?* 25 november, aperitief vanaf 18:00h
- *Waar?* Zaal “Vrolijke Vrienden”, Heike 64 te 2811 Hombeek
- *Wie wordt er gevierd?*
  - 5 jaar lid:** Divan Nas
  - 10 jaar lid:** Guido Carré, Paul Van Leuven, Leon Van den Bossche
  - 15 jaar lid:** Albert Van den Bogaert
  - 20 jaar lid:** Alex Verbruggen
  - 25 jaar lid:** Johan Peeters, Louise De Bruyn, Stefaan Vergauwen, Hugo Vits
  - 30 jaar lid:** Benoit Van Watermeulen, Paul Van Watermeulen, Nancy Van Camp

- *Wat eten we?*
  - Zalmtartaar met appel
  - Gevulde kalkoenrollade met dauphiné aardappelen en wintergroenten
  - Tiramisu-fantaisie met petit-beurre en Grand Marnier
  - Koffie en versnapering
  
- *Prijs?* 55,00 EUR per persoon
  
- *Inschrijven?*  
Voor **15 november** bij Myriam (015-416436, 0472-548098, maar liefst per mail ([myr.bastiaens@telenet.be](mailto:myr.bastiaens@telenet.be)) én je bijdrage storten op ons rekeningnummer BE85 9793 5146 0206.

Eventuele *allergieën* melden bij Myriam!

## 2. Stand op de Heksentocht (2 december)

Griezel mee op de begeleide heksenwandeling met verschillende acts. De tocht is ongeveer 5 km lang. De eerste rondleidingen zijn kindvriendelijk.

Meer info op <https://www.uitinvlaanderen.be/>

Inschrijven: [heksentochtheike@gmail.com](mailto:heksentochtheike@gmail.com)

## 3. Stand op de Kerstmarkt - Heike Hombeek (16 december)

### *Vorbije activiteiten*

#### 1. De fietstocht (10 september)

Het was warm op 10 september, wel 31°C maar omdat de fietstocht langs de Schelde en soms ook onder de bomen uitgestippeld was, leek het niet zo warm. Het vertrek was aan de Scheldebrug en we reserveerden al in restaurant 't Sas, naast de parking, om ons uitstapje later op de dag goed af te sluiten.

We vertrokken naar Beveren en fietsten langs Hof ter Van Saksen, een statig kasteeltje dat nu omgebouwd wordt tot een chique hotel en wonder boven wonder was de cafetaria in de mooi gerestaureerde orangerie, dank zij een wandeltocht, al om 10 geopend en niet zoals gebruikelijk om 14 u en zo kon het eerste glas of tas in een mooie omgeving gedronken worden.

Via het fietsknooppuntensysteem volgden we een afwisselend traject over smalle en soms ook bredere wegen naar Kallo en verder langs de Schelde tot fort Liefkenshoek. Zowel de tentoonstelling in het fort als het eten in de bijhorende brasserie zijn aan te raden.

Om 15 uur stapten we op de waterbus. Dit is een schip dat in Lillo vertrekt en dan op een achttal plaatsen aanlegt om mensen met en zonder fiets op en af te laten stappen o.a. aan het strand van Sint Anneke en het Steenplein in Antwerpen. Na anderhalf uur waren we in Hemiksem en daar moesten we afstappen want verder gaat/vaart, de waterbus niet. Natuurlijk weer een drankpauze, want als het warm is moet je veel drinken en dan verder naar de overzet van Schelle naar Wintam.





Bij de volgende laatste kilometers konden we wel een beetje van de fietsvaardigheid van Wout van Aert gebruiken, want een hele tijd reden we over een gravelbaantje en dan slip je zo lekker weg. Maar iedereen bleef recht en moe maar voldaan werd het vertrekpunt rond 18 uur bereikt.

De fietsen werden op de dragers gezet om daarna gezellig samen lekker te gaan eten.

Willy en team hadden een prachtige tocht samengesteld, dank je wel!

## 2. Wijnreis naar de Loir (13-15 oktober)

't Was vroeg, heel vroeg! Ik gaf een ferme tik op dat ding met de 2 wijzertjes: de wekker. We werden verwacht in Hombeek om 6.30 u en zoals afgesproken was iedereen tijdig op post. Onze chauffeur Jorn had de bus geparkeerd op de stationsparking.

Alles werd ingeladen en wij op weg: de 3-daagse kon beginnen, richting Reims, om rond 11 u aan te komen in Merfy voor onze eerste degustatie bij het huis "Luc Mérat". We werden verwelkomd door Valentine, reeds de 3de generatie van het familiebedrijf.

Zij verbouwen druiven -Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier- waarvan 1/3 voor eigen verkoop op een oppervlakte van 6 ha. Hun productie is ongeveer 20.000 flessen champagne. De rest van de druiven wordt aan andere champagnehuizen doorverkocht.



Daar het middag was kregen we een uitstekende charcuterieschotel aangeboden vergezeld met de bijpassende champagne. En of het smaakte! Alleen waren ze met brood een beetje zuinig.

Maar we moesten verder. We waren wel een beetje vooruit op het tijdschema en maakten van de gelegenheid gebruik om nog even halt te houden in Bonneval, een oud middeleeuws stadje dat omschreven wordt als klein Venetië.

We vervolgden onze weg naar het hotel "*Entre Beauce et Perce*" in Donnemain St. Mames. Ieder kreeg zijn sleutel en het uitpakken kon beginnen. En wat dacht je dat we eerst deden als we op de kamer kwamen? Zien of er geen bedwantsen in het bed zaten! Maar het werd tijd voor het avondmaal in het naast het hotel gelegen restaurant "*Au P'tit Gourmand*".





Op zaterdag waren er 2 degustaties voorzien, een eerste bij het Domaine Colin. We spreken we hier over Coteaux du Vendômois. Het domein heeft zijn oorsprong in 1735 en was toen een gemengde hoeve met slechts een kleine hoeveelheid druiven. Begin de jaren 1900 zijn ze volledig overgeschakeld naar wijnbouw. De totale oppervlakte is nu 30 ha. De ondergrond is vooral silex op kalkhoudende klei, wat we terug konden vinden in de wijn: het minerale kwam duidelijk naar voor. Ze zijn intussen ook overgeschakeld op Bio.

Maar de innerlijke mens mag niet vergeten worden dus stopte we in Auberge d'Houssay. Zeer lekker gegeten en gedronken, we konden er weer even tegen. Een bezoek met gids aan Vendôme diende zich aan.

Een prachtige stad met een rijke historie. Echter, onze gids ging met zijn uitleg zover dat je rechtstaand in slaap zou vallen. Wat kunnen we van Vendôme onthouden: een prachtige stad met uitzonderlijk mooie bloemen.

Dan volgde er nog een degustatie in domein Gigou met prachtige uitgekapte wijnkelder. De wijnen vielen niet bij iedereen in de smaak, de verkoop was dan ook eerder pover. Wat ook opviel: zijn sanitaire installatie buiten was vermoedelijk nog van voor de Franse revolutie. De avond werd nogmaals afgesloten met... eten en drinken, wat dacht je.



Op onze laatste dag vertrokken we na het ontbijt naar Chartres. We waren goed op tijd en hadden nog wat ruimte om te voet de omgeving te verkennen in afwachting van de rondrit met het toeristentreintje.



En 'treintje kwam zo', een rondrit met zelfs uitleg in het Nederlands. Na de rondrit restte er nog tijd om de kathedraal binnen te bezoeken. Buitengewoon prachtig, de glasramen een werk van 30 jaar, kunst met een heel grote 'K'. Niet te verwonderen dat zij wordt bestempeld als de beroemdste kathedraal van Frankrijk.

En de reis werd afgesloten met, wat dacht je, eten en drinken.

Maar, we hielden nog even halt in “la maison Picassiette” een huis met een versiering van duizenden scherfjes van “zjatten en taloeren”.



Daarna werd onze thuisreis ingezet richting Hombeek, waar we om 22.30 u. aankwamen.

Nico

### **Kalenderplanning 2023 (vervolg)**

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - Ledenfeest                         | 25 november |
| - Stand bij de Heksentocht (Hombeek) | 2 december  |
| - Stand op de Kerstmarkt (Heike)     | 16 december |

### **Kalender 2024**

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| - Nieuwjaarsreceptie | 28 januari (zondagnamiddag) |
|----------------------|-----------------------------|

### **Nuttige gegevens**

- **Voorzitter**  
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, [myr.bastiaens@telenet.be](mailto:myr.bastiaens@telenet.be)
- **Penningmeester en Nieuwsbrief**  
Vik Casteels, 0473-457995, [vik.casteels@telenet.be](mailto:vik.casteels@telenet.be)
- **Ledenadministratie**  
Agnes Buts, 015-318476, [de\\_nies@belgacom.net](mailto:de_nies@belgacom.net)
- **Wijnmeesters**  
Ivo De Nies, 015-318476, [de\\_nies@belgacom.net](mailto:de_nies@belgacom.net)  
Paul Van Watermeulen, 015-616341, [jeannine.de.donder@scarlet.be](mailto:jeannine.de.donder@scarlet.be)  
Stefaan Vergauwen
- **Raadgever**  
Nico De Koninck

Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw

Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR

Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden op onze webstek [www.balsemien.be](http://www.balsemien.be) onder het tabblad “Info”.

**De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind december 2023 / begin januari 2024.**