

**SCAN ME***Wijnmakersgilde Balsemien vzw*

Zepstraat 55

2811 Hombeek

info@balsemien.bewww.balsemien.be

Bank: BE85 9793 5146 0206

BIC: ARSPBE22

Beste wensen voor 2024!

Woordje van de voorzitter

Na de nacht komt de dag, na eb komt vloed en na 2023 komt 2024 en nu krijgen we zelfs een jaar met één dag meer en daardoor hebben we een dag extra om onze goede voornemens waar te maken.

Wij sloten het werkjaar 2023 af met een geslaagd ledenfeest, een gezellige heksentocht en een te rustige kerstmarkt.

Maar niet getreurd, 2024 wordt een feestjaar want dan bestaat de gilde 40 jaar en dat vieren we met nieuwe activiteiten die jullie telkens in de nieuwsbrieven kunnen lezen.

Beginnen doen we met de nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari vanaf 15 uur in het dorpshuis in Hombeek waar wij jullie allemaal op verwacht worden.

Maar nu klink ik al met jullie op het nieuwe jaar.

In naam van het voltallige bestuur wens ik jullie en jullie familie en gezond 2023.

Myriam



Lidgeld 2024

Januari. Een nieuw jaar...

Dus is het weer tijd om je lidgeld te betalen.

Stort -per familie- **€ 15,00** en jullie zijn weer voor een jaar Balsemien-lid.

Doe dat **voor 15 januari** a.u.b. en vermeld "lidgeld 2024 + je naam" in het mededelingen vak.

Eind januari wijzigen we de toegangscode voor de ledenpagina's op onze webstek.

Dus... stel je betaling niet uit als je die ledenpagina's nog wil bezoeken.

Dank!

Familienieuws

Op 13 december overleed, op 81-jarige leeftijd, **Gerard Steemans**.

We leven mee met Frieda en de kinderen en bieden hen ons oprecht medeleven aan.



Eerstvolgende activiteiten

1. Nieuwjaarsreceptie en Algemene Vergadering: zondag 28 januari (om 15:00 uur)

Iedereen welkom!

We klinken samen op het nieuwe jaar en houden onze gebruikelijk jaarvergadering.

- Deze keer niet 's avonds, maar na de middag om **15:00 uur**.
- Waar? Dorpshuis Hombeek (Leibeekstraat, 2, 2800 Hombeek)
- *Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 januari.*

2. Wijnmakersavond: vrijdag 16 februari (20:00 uur)

- Longaevitas, Bankstraat 98, 2811 Hombeek
- We proeven de wijnen die jullie gaan insturen voor de Nationale Wijnkeuring.

Breng de wijnen die je wil laten keuren mee naar de wijnmakersavond, voorzien van het gevraagde etiket, enz. zoals al gemeld in de mail naar de wijnmakers.

Vorbije activiteiten

1. Ledenfeest (25 november)

Door de wind, door de regen, dwars door alles heen... Zo zouden we het weer kunnen omschrijven dat onze Balsemieners moesten trotseren voor hun tocht naar het Heike, des al niet te min waren we met 51. En ja, wat voelt het warm aan om zo weer eens met z'n allen samen te zijn.

Zoals ieder jaar trouwens had Ivo voor pittige schuimwijn gezorgd en de bijpassende hapjes maakte alles nog fijner.



Om 19 uur werd iedereen aan tafel gevraagd.

De tafeldecoratie zorgde voor de feestelijke tint. Agnes had ook dit jaar gezorgd voor de prachtige menu's.

Nu was het de beurt aan onze voorzitter Myriam om een overzicht te geven van het voorbije werkjaar en tevens vooruit te blikken naar het komende. Dat wordt voor de gilde een jubileumjaar: de gilde bestaat dan 40 jaar, en dat kunnen of willen we niet zomaar laten voorbij gaan. Na deze korte inleiding volgden de gerechten vlotjes elkaar op.

Tussendoor was het tijd om de leden jubilarissen in de bloemetjes te zetten.



En toen volgde de grote Balsemien "Ken uw bestuur" quiz! Aan de hand van 5 keuzemogelijkheden konden de aanwezigen inschatten wat het gemiddelde gewicht, de gemiddelde lengte en lendenomtrek (buik) waren naast nog meer inbreuken op de privacy van de bestuursleden. En dat zulke inschatting ver van gemakkelijk was bleek na de controle van de jury. Niemand had alles correct kunnen raden. Remy en Albert waren er het dichtst bij en zij waren dan ook de terechte winnaars. Dit alles werd knap in elkaar gestoken door Vik.

En de volgende activiteit deed mij denken aan het liedje "wat groeit er in mijnen hof": de gezondheidslotto. Iedereen met zijn nummertje, op weg naar de prijzentafel voor sla, bloemkool, rode kool,... Sommigen deden een stapje terug in de tijd: er werd aan ruilhandel gedaan.

Terug aan tafel voor het dessert: tiramisu. En zo was het buikje rond en dat alles met bijpassende wijnen, met dank aan Ivo.

Paul Robbrecht kwam ons nog in het Brussels vertellen over de bedenkingen van "een klein muizeken en een fleske cognac" naar Renaat Grassin.

Vik zat aan de muziekknoppen en zo werd het tijd om een danske te placeren. Maar hier stelde men ook deze wijze woorden vast: "*de geest is gewillig maar het vlees -of beter de "knoken"- is zwak*". Menigeen plakte precies vast aan zijn stoel!

Zo liep een fijn ledenfeest stilletjes aan naar zijn einde. En ondertussen was het al zondag.

Nico

2. Heksentocht op het Heike (2 december)



Rond 16 uur werd met oude gordijnen, grote lappen stof en nog grotere stukken groene plastic en veel wasspelden de schuur van Johnny aangekleed tot een heus heksenverblijf. Hier en daar werd een lamp opgehangen die er voor zorgde dat de wandelaars genoeg konden zien zonder verblind te worden. Na een dik uur decoreren waren we op tijd klaar om de groepen eerst met de kinderen en later de volwassenen te ontvangen.

Het heksenbloed werd door Ivo op de juiste temperatuur gebracht en door de anderen ingeschonken. De kinderen kregen natuurlijk een frisdrank en misschien volgende keer wel warme chocomel, want daar werd naar gevraagd.

Dat Vik wc-meneer moest spelen omdat de waterleiding in de plasmobiel bevroren was, zullen we voor altijd onthouden.

Na de laatste groep werd op een half uur alles opgeruimd en mochten wij in de zaal als dank je wel een kom lekkere soep en een boterham met spek gaan eten.

Met een "tot over 14 dagen" (voor de stand op de Kerstmarkt op het Heike) namen we afscheid.

3. Stand op de kerstmarkt 'Oup 't Heike' (16 december)



Dit jaar vrozen de stenen niet uit de grond tijdens de kerstmarkt maar er waren her en der zoveel kerstactiviteiten dat alleen de mensen van het Heike van de markt kwamen genieten, enfin, daar leek het toch op.

De tent werd sfeervol versierd met slingers en lampjes en de glühwein was lekker en voor het eerst boden we ook warme chocomel aan, dat was speciaal voor de kinderen, maar die hebben we niet gezien en dat experiment is dus ook een beetje mislukt.

Kalenderplanning

- Nieuwjaarsreceptie	28 januari (15 uur)
- Wijnmakersavond	16 februari
- Toneelbezoek	26 april
- Kampeerweekend	20-23 juni
- Bezoek Gaasbeek en omgeving	28 juli
- Wijnmakers BBQ	24 augustus
- Wijnreis (driedaagse)	18-20 oktober
- Ledenfeest	23 november

Nuttige gegevens

- **Voorzitter**
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be
- **Penningmeester en Nieuwsbrief**
Vik Casteels, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be
- **Ledenadministratie**
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net
- **Wijnmeesters**
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be
Stefaan Vergauwen
- **Raadgever**
Nico De Koninck

Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen



Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad "Info".

De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind februari / begin maart 2024.