

**SCAN ME***Wijnmakersgilde Balsemien vzw*

Zepstraat 55

2811 Hombeek

[info@balsemien.be](mailto:info@balsemien.be)[www.balsemien.be](http://www.balsemien.be)

Bank: BE85 9793 5146 0206

BIC: ARSPBE22

**Woordje van de voorzitter**

Op doktersadvies mocht ik niet mee op onze daguitstap en daarom volgde ik vanuit mijn zetel het bezoek aan het kasteel van Gaasbeek en de rest van de dag, maar wel met pijn in het hart.

De volgende dag kreeg ik opbeurende mailtjes en berichtjes van enkele leden en een kaart van de basiliek van Halle met de namen van alle deelnemers. Dat was echt heel fijn en deed veel plezier.

De jaarlijkse BBQ eind augustus, in onze tuin, werd om dezelfde reden een jaar uitgesteld, maar de verbroedering met de wijngilde Wijngaardsberg op 27 september gaat wel door. Op die avond was een kaas- en wijnavond gepland, maar aangezien zowel in het ons dorps huis als dat in Heffen geen enkele avond vrij was die ons paste hebben we voor deze oplossing gekozen. In 2025 wordt de kaas- en wijnavond wel weer op de kalender gezet, uitstel is geen afstel.

En dan is het oktober en gaan we op 3-daagse naar de Limburgse wijngaarden en dan mag ik wel mee! Tot dan of tot op de verbroedering.

Groeten, Myriam

**Familienieuws**

Op 14 augustus overleed **Edu De Koninck**, broer van Nico. We wensen Maria en Nico veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

**Eerstvolgende activiteiten****1. Verbroedering met wijngilde Wijngaardsberg: 27 september**

- Dorps huis Hombeek (Leibeekstraat 2) – parkeren op het Stationsplein
- Deuren om 19:30 u. – Start 20:00 u.
- Meer info wordt per e-mail naar de wijnmakers gestuurd

**2. Driedaagse wijnreis 18-20 oktober:** zie volgend vak (en ook nieuwsbrief nr. 2024-3 voor meer info).

## **Driedaagse ontdekkingsreis naar Limburgse wijndomeinen**

Nog anderhalve maand en dan is het tijd om je valies te pakken voor onze driedaagse naar Limburg.

**Vrijdag 18 oktober om 7:30u** is het zover en vertrekken we op het **Stationsplein in Hombeek**.

Nog even het programma in een notendop:

- Vrijdag 18 oktober: Veiling Borgloon – Stroopfabriek – 2 proeverijen.
- Zaterdag 19 oktober: Tongeren – Mergelgrotten Kanne – 2 proeverijen
- Zondag 20 oktober: Maaseik – 2 proeverijen

Ben je ingeschreven voor onze **3-daagse** ontdekkingsreis? Dan zien we het **saldo** van deze reis, na aftrek van je voorschot (*was 100 € pp*), graag op onze Balsemienrekening BE85 9793 5146 0206 staan vóór 1 oktober. Vermelding: "saldo 3-daagse Limburg".

Ter herinnering: kostprijs is 500 € per persoon in een 2-persoonskamer en 575 € in een 1-persoonskamer. *Saldo dus: 400 € of 475 € per persoon.*

Ben je ingeschreven voor onze **1-dagsreis**? Dan zien we het **saldo** van deze reis, na aftrek van je voorschot (*was 30 € pp*), graag op onze Balsemienrekening BE85 9793 5146 0206 staan vóór 1 oktober. Vermelding: "saldo eendagsreis Limburg".

Kostprijs is 95 € per persoon. *Saldo dus 65 € per persoon.*

Afspraak op 19/10 om 8:30u. aan hotel Stayen - Tiensesteenweg 168 - 3800 Sint-Truiden.

Ben je ook al nieuwsgierig naar de wijndomeinen die op het programma staan? Dit zijn ze:

- Cuvelier in Borgloon
- Clos les Ramiers in Borgloon
- Wijndomein Vlijtingen in Vlijtingen
- Montepertini in Bilzen
- De Steinberg in Bree
- Thilesna in Dilsen-Stokkem

We kijken er in ieder geval al naar uit om jullie 18 oktober te mogen begroeten op onze driedaagse.

Tot dan!

## **Voorbije activiteiten**

### **Daguitstap naar Gaasbeek van 27 juli**

Om 8.30 u. stonden 26 Balsemiëners klaar om de bus op te stappen richting Gaasbeek. Om het 40-jarig bestaan van de Gilde te vieren werd deze uitstap speciaal georganiseerd. Het was geleden van 2008 dat er nog een daguitstap plaats had.

Rond 10 uur kwamen we aan in Gaasbeek.

Agnes zorgde voor de toegangstickets, ieder kreeg een gele sticker om op te kleven. Ja, we waren nog in de solden.



Aan de ingang werden we opgedeeld in twee groepen om met een gids het kasteel te gaan bezichtigen.

Het kasteel werd vermoedelijk gebouwd rond 1240 als verdediging tegen Brabant. In 1388 maakten de Brusselaars het met de grond gelijk, daarmee namen ze wraak voor de moord op de Brusselse schepen Everaard t'Serclaes. Maar om hun honger te stillen tijdens de werkzaamheden pikten ze alle kippen, vandaar vermoedelijk hun bijnaam "kiekenfretters".



Het kasteel is in de loop der tijden bewoond door verschillende edelen zoals daar zijn Egmond en Hoorn, die later terecht gesteld werden op de Grote Markt in Brussel.

Uiteindelijk kwam het kasteel terecht bij de Italiaanse familie Arconata Visconti, als laatste werd het bewoond door Marie Peyrat.

Zij schonk het in 1921 aan de Belgische staat.

Onze gidsen gaven ons een voortreffelijke uitleg.

Omstreeks 12 uur ging het richting Halle voor de lunch, daarna was er nog even tijd om de Sint-Martinusbasiliek te bezoeken.



Rond 14.30 uur werden we verwacht in distillerie De Cort, midden in het Pajottenland, een op en top familiebedrijf.



In begin de 20ste eeuw was het nog een puur landbouwbedrijf. In 2011 werd het door de huidige eigenaars overgekocht. Van nul begonnen is het op dit ogenblik een stokerij waar spirits gedistilleerd worden, vanaf grondstof, zonder toevoeging van smaakstoffen.

Het bedrijf is 100% zelfstandig zonder externe investeerders, alles puur familiaal.

Distilleren is vakmanschap, daar wist de eigenaar ons alles over te vertellen.

Dankzij de wilde gisten die Lambiekbier zo uniek maken, ontwikkelen ze unieke smaken en spirits. We kregen een rondleiding langs de distilleerketels en kregen tevens de gelegenheid om vanalles te proeven.

Alle kranen van de distilleerketels worden nog met de hand bediend: niets is computergestuurd.

Na een uitgebreide proeverij werden we nog vergast op een stukje taart met koffie.

Wist je overigens dat het Pajottenland de grootste aaneengesloten landbouwstreek van Vlaanderen is?

Rond 18.30 u. werd er verzamelen geblazen om terug richting Hombeek te trekken, uitgewuifd door de eigenaars.

Het was een toffe daguitstap, met dank aan Agnes die de organisatie op zich nam.

### **Appelen/peren persen**

We organiseren geen persdag omdat we nu nog niet weten wanneer er appelen of peren geleverd kunnen worden.

Wie (zelf) appelen of peren wil persen met ons gildemateriaal, neemt contact op met Ivo en spreekt met hem een datum en uur af.

Contacteer Ivo op 015-318476 of mail naar [de\\_nies@belgacom.net](mailto:de_nies@belgacom.net)

### **Kalenderplanning 2024 (vervolg)**

- Verbroedering met Wijngaardsberg	27 september
- Wijnreis (driedaagse)	18-20 oktober
- Ledenfeest	23 november

### **Nuttige gegevens**

- **Voorzitter**  
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, [myr.bastiaens@telenet.be](mailto:myr.bastiaens@telenet.be)
- **Penningmeester en Nieuwsbrief**  
Vik Casteels, 0473-457995, [vik.casteels@telenet.be](mailto:vik.casteels@telenet.be)
- **Ledenadministratie**  
Agnes Buts, 015-318476, [de\\_nies@belgacom.net](mailto:de_nies@belgacom.net)
- **Wijnmeesters**  
Ivo De Nies, 015-318476, [de\\_nies@belgacom.net](mailto:de_nies@belgacom.net)  
Stefaan Vergauwen
- **Raadgever**  
Nico De Koninck

*Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw*

Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPR

Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

*Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden op onze webstek [www.balsemien.be](http://www.balsemien.be) onder het tabblad "Info".*

**De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind oktober / begin november 2024.**