

Vallei van de Loir

Veertig kilometer ten noorden van het Loiredal ligt de **Vallée du Loir**, een onopvallend, kleurrijk paradijsje met magisch licht, unieke plekken ... vol typische dorpjes en stralende weiden.



Kenmerkend voor de streek

De Loir stroomt tussen Vendôme en de Anjoustreek, vlak bij Angers, over **320 km van oost naar west** midden in een vallei waar het woord plezier in het meervoud wordt gebruikt. De Loir doet vier departementen aan: Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Sarthe en reist door twee streken, Centre-Val-de-Loire en Pays-de-la-Loire.



Een aangenaam klimaat

40 km noordelijk van zijn grote zus de Loire vormt de Loir een onopvallend, kleurrijk paradijs. Deze bijzonder milde, innemende rivier rolt zijn natuurlijke kronkels uit en geeft deze vallei **menselijke afmetingen**, een zachter klimaat, iets minder neerslag en wat meer zon dan de omringende regio's.



Een inspiratiebron

De Loir, inspiratiebron voor vele dichters als **Ronsard** en **Balzac**, favoriete plek van kunstschilders als **Maufra**, een vriend van **Gauguin**, is niet alleen maar een literaire of artistieke rivier, is ook geliefd bij mensen die graag **genieten van een authentieke omgeving**. Volg deze waterweg door schilderachtige dorpjes, steden met een ongeëvenaarde charme, van La Chartre-sur-le-Loir tot La Flèche via Le Lude of Château-du-Loir, en ontdek alle geheimen van een verborgen paradijs

Wijngaarden

De op het Zuiden liggende wijngaarden tussen Villiers-sur-Loir en Château-du-Loir verwennen ons met hun beste druivensoorten. Coteaux du Vendômois, Coteaux du Loir en Jasnières produceren opmerkelijke wijnen, rood en wit, 'gris' en rosé.



Kastelen bezoeken

De Vallée du Loir telt maar liefst **140 kastelen en landhuizen**, van particulieren eigenaren en die nog bewoond zijn. Dit zijn eerder mooie jachthuizen dan middeleeuwse forten, en ze zijn genesteld in het hart van grote **parken en tuinen**. Veel van deze woningen werden herbouwd na de Honderdjarige Oorlog, in de tweede helft van de 15e eeuw en tijdens de Renaissance. Deze grote landgoederen van wit **tufsteen** of breuksteen bedekt met een okerkleurige deklaag van kalk en zand, hebben meestal een dak van leisteen en staan in de buurt van voormalige grote wegen of kruispunten of aan de oevers van de Loir. Met een onweerstaanbare look als extraatje.

Château du Lude

Dit kasteel wordt als het **meest noordelijke Loirekasteel** beschouwd en is een van de zeldzame grote kastelen dat nog bewoond wordt, door een familie die het al 260 jaar in bezit heeft. Het is een kostbare getuige van vier eeuwen aan Franse architectuur: het oorspronkelijke verdedigingswerk werd door de tijd heen een elegante woning in de Renaissance en in de klassieke periode. Jong en oud zullen hier hun ogen uitkijken in het labrynt, **de paardenstallen**, de kelderverdiepingen, **de keukens, de bibliotheek** ... Tijdens de wandeling komt u zoveel mooie dingen tegen.



Het unieke erfgoed van de Vallée du Loir

De Vallée du Loir is bekend om de “Vallée du Loir à vélo”, de wijngaarden en de dierentuin van La Flèche, maar bezit ook talrijke **toeristische bezienswaardigheden** en **unieke locaties** die bezocht kunnen worden. Van de apotheek tot het Théâtre de la Halle-au-Blé in La Flèche via de gedraaide klokkentorens van de streek rond Baugé – kom ze ontdekken!

De apotheek in Baugé

De apotheek van het Hôtel Dieu in Baugé is een van de mooiste van Frankrijk, met houten lambrisering, een koepelgewelf in stervorm en een ingelegde vloer die een historisch monument is. Op de eikenhouten Louis XIII-stellingkasten staan **650 potten, pillendozen en dozen van hout**, van aardewerk, glas of tin. Bevatten de meeste van hen nog ouderwetse geneesmiddelen? Bokkenbloed, pissebeddenpoeder, kreeftogen of ... gemummificeerde menselijke vingers ...



Théâtre de la Halle au Blé

Dit kleine 19e-eeuwse **Italiaanse theater**, een echte **bonbonnière** is een puur bouwkundig juweeltje dat in 1999 werd gerestaureerd. Het is een van de zeven laatste Italiaanse theaters uit de eerste helft van de 19e eeuw in Frankrijk. De elegantie van de architectuur en de prachtige decors zullen u verwonderen.



Archeologisch centrum van Aubigné-Racan

Cherré is een voormalig **Gallo-Romeins complex** met overblijfselen van vier opmerkelijke monumenten: **een theater, een markt-forum, een tempel en thermen**. Er zijn geen woningen gevonden in de nabijheid en het geheim van deze plek blijft dan ook ondoorgrond. Dit **historische monument**, dat ook een **kwetsbaar natuurgebied** is, is het hele jaar lang het middelpunt van vele evenementen. Vrije toegang.



Het geheim van de gedraaide klokkentorens

Vreemd ... in de Anjou wijzen bijzondere klokkentorens naar de hemel. **Klokkentorens van leisteen** met een diepblauwe kleur, puntig maar vooral gedraaid! **De gedraaide klokkentorens** zijn specifiek voor deze streek en u kunt ze ontdekken langs een gratis route.



Het hart van Henri IV en dat van Maria de Medici



Veel steden en dorpen in Frankrijk beweren dat **Henri IV** er overnacht heeft, maar alleen **La Flèche** kan met trots zeggen dat het zijn **hart** en dat van de koningin, **Maria de Medici**, bewaart. De harten werden tijdens de Franse revolutie verbrand, maar de as werd bewaard en aan de stad teruggegeven, die deze tentoonstelt in de **kerk Saint-Louis du Prytanée**, volgens de wens van de goede koning Henri zelf: “... ze zullen onze harten nemen, om ze te vervoeren naar de kerk van het Collège de La Flèche...”

Het uitzonderlijke bos van Bercé

Dit bos, met een oppervlakte van 5415 hectare, bestaat voor 57% uit loofbomen en voor 43% uit naaldbomen.

Loofbomen en zeedennen uit een herbebossing wisselen elkaar af door de vele hellingen en valleien in een gebied van **5400 hectare**, in de vorm van een hoefijzer dat naar het Zuiden geopend is. De koningen in dit bos zijn de eiken: Boppe, Rouleau de la Roussière en Emery, bij de Fontaine de la Coudre zijn er een aantal van. De rechte, slanke schachten van Bercé danken hun perfecte vorm aan de **methode van het beukenhooghout** met onderhoud, waardoor ze gedwongen worden om hoog het licht te gaan zoeken ... Hier wordt deze tip tussen generaties bosbouwers doorgegeven, voor opvolgers waarvan de grootvaders nog niet geboren zijn!



De geschiedenis van het bos

Het staatsbos van Bercé, een uitzonderlijk natuurlijk erfgoed, strekt zich uit over 5400 ha. Het bos van Bercé is een overblijfsel van het gigantische bos dat ten noorden van de Loire bestond voordat de Romeinen deze streek bezetten, en wordt in de 14e eeuw een Koninklijk bos. Het is een van de mooiste **beschermde eikenbossen in Frankrijk**, met bomen van meer dan 3 eeuwen oud die wel 50 meter hoog zijn en bewonderd kunnen worden in de **'Futaie des Clos'**. Eiken uit Bercé, ooit gebruikt voor de scheepsbouw, zijn tegenwoordig gewild voor de kuiperij en het maken van prachtige meubels.

In het bos van Bercé staan ook zeedennen en naaldhout als Douglas- of Laricio-dennen. Deze onderdompeling in de ongerepte natuur wordt een reis door de tijd, **van de Fontaine de la Coudre tot de bronnen van de Hermitière** (een legendarische, romantische plek uit de 20e eeuw, waar zich talloze stelletjes hebben gevormd tijdens de volksdansavonden ...) over de goed onderhouden paden.



Leven in het bos

Van de lente tot de herfst bruist het bos zowel overdag als 's nachts van leven: de **vogels zingen en de herten burlen**, de bron mompelt en de wind fluistert in de takken, op veertig meter hoogte. Maar we treffen hier ook een fontein en kleine meertjes aan, waarbij **een Maison d'hôtes** gevestigd is 'L'Hermitière'. In de zomer kunt u hier lunchen, als u tenminste gereserveerd hebt. 'Heerlijke lunch, charmante locatie' schreef de koningin-moeder van Engeland in 1984 in het gastenboek.

